

Alles is liefde en vriendschap

Wat fijn dat we allemaal vriendjes zijn..... Drie weken in het teken van liefde en vriendschap zijn voorbij gevlogen. Maar we hebben weer veel gespeeld, beleefd, geleerd en vooral veel plezier gemaakt. En wat het nog eens extra leuk maakte was dat deze weken ook in het teken van 'voorlezen' (nationale voorleesweken) stonden.

We hebben heel wat verhalen verslonden over vriendschap en liefde. Zo hebben we een koe met gekleurde vlekken leren kennen in het boek 'wat fijn dat wij nu vriendjes zijn' en zijn wij ook zelf aan de slag gegaan met het bestempelen van kale koeien.



En voor de robot uit het boek 'Robot zoekt een vriend' hebben we hartjes gezocht, zodat Robot een heleboel liefde kon voelen.



Vorige week kwam Kikker op bezoek. Samen met Kikker zijn we het boek 'Kikker vindt een vriendje' ingedoken. Kikker heeft ons ook een nieuw liedje geleerd.

Dus lieve papa's en mama's speciaal voor jullie om mee te zingen. Het is heel simpel; een remix op 'altijd is kortjakje ziek'.

*Haas en varken, eend en rat,
Kikker die heeft vriendjes zat
Toen kwam daar de kleine beer
Dat was weer een vriendje meer
Ja hij hoort er ook nog bij
Daarom zijn wij nu zo blij!!*



Naast deze boeken hebben we nog vele andere vrolijke en spannende boeken voorbij zien komen. En na een bezoekje aan de bibliotheek was het assortiment nog eens extra aangevuld. Maar het voorlezen zal niet ophouden na dit thema, want wij als leidsters hebben ondertussen ook de smaak te pakken van het voorlezen.

Bij Joepie kunnen we geen thema's (eigenlijk geen week) overslaan waarin we spelen en ontdekken met verf, lijm en ander knutselkliedermateriaal. Er is weer flink geknutseld aan gelukspoppetjes, een vriendschapsslinger, harten en nog veel meer. En als afsluiter van het thema hebben de kinderen een 'hart onder de riem' geknutseld, als steun voor iemand die dat kan gebruiken.



Over vriendschap en liefde leer je natuurlijk het meest door in de praktijk te oefenen. Zo is er extra aandacht besteed aan samen delen, elkaar helpen en natuurlijk samen spelen en plezier maken. Er zijn

heel wat knuffels en kusjes uitgedeeld, dus met een beetje geluk heeft de weerstand ook een boost gekregen voor de herfst.



We hebben laatste weken nog veel geluksvitamientjes op kunnen doen tijdens het buitenspelen, maar na een lange nazomer, lijkt nu toch echt de herfst te zijn aangebroken. Tijd om het binnen extra gezellig te maken. Alhoewel een nieuw thema is aangebroken, zal het thema 'liefde en vriendschap' het hele jaar door in de lucht blijven hangen. We zijn tenslotte allemaal vriendjes en vriendinnetjes op Joepie.

Tijdens het nieuwe thema zoeken we het hogerop en nemen we eens een kijkje in de lucht; Wat zien we daar?

Er valt een hoop te spotten in de lucht, van verloren vogels die nog niet naar het zuiden zijn getrokken tot luchtballonnen, helikopters en vliegtuigen die de wereld rond gaan. En nu het weer vroeg donker is, kan ieder kind alvast een kijkje nemen naar de sterrenhemel.

Wij leidsters blijven in ieder geval met beide benen op de grond en zijn alweer volop aan het voorbereiden voor het volgende thema. Suggesties en ideeën zijn altijd welkom; Wie gaat ons aan een helikoptervlucht helpen?

Veiligheidsrisico volgende thema

