

WROARRRR PAS OP!

DINO-NIEUWSBRIEFFFF



Stap maar mee in de Joepie - tijdmachine.....roetsjjj..... daar vliegen we terug naar de oertijd! De tijd waarin de dino's een hoofdrol spelen, volgens alle kinderen bij Joepie dan toch!

Na een enorme OERKNAL was Joepie omgetoverd tot een prachtig Dinoparadijs! De lianen hingen aan het plafond, er waren rotsen met een waterval, een grot om in te wonen en overal dino's om je heen, dat kon maar 1 ding betekenen, we zijn terug in de oertijd! Dat dit een tophema was dat kon er niet om liegen! De moeilijke dinonamen werden door sommige kinderen makkelijker en vloeiender uitgesproken als door de pm'ers! Wauw alleen dat was al een uitdaging!

Hoe kennen we dino's?

De eerste vraag was dan ook, hoe kennen we dino's? waar komen ze vandaan? Zien we ze nog wel eens ergens lopen? En wat eten ze eigenlijk? Nou als je zulke vragen stelt aan de kinderen vliegen er prachtige antwoorden om je oren! Het was al snel duidelijk dat de dino's uit een andere tijd kwamen, dat ze plantjes eten maar soms ook vlees, water drinken, dat ze wonen bij de vulkanen en dat sommige dino's zelfs kunnen vliegen! En ook om zeker niet te vergeten, dino's leggen een ei en daar komen babydino's uit!!! Natuurlijk hadden we ook heel veel te doen rondom de dino's!

Dino's knutselen:

Prachtige dino's kwamen tot stand bij al onze creabea's! Van grote dinobotten tot kleurrijke dino's! Verschillende soorten en maten kwamen er voorbij! Sommige kinderen hadden zelfs al lievelingsdino's die vol trots gemaakt werden! Wat een energie krijgen we dan van alle leuke prachtige fantasierijke dino's!

Natuurlijk doen we bij Joepie niet alleen verven met kwasten maar halen we nog veel meer uit de kast om de fantasie maar ook de ontwikkeling te stimuleren.



Dino-sporen:

Met wilde verhalen kwamen we er wel achter dat dino's hele grote poten hebben en daar gigantische afdrukken mee kunnen achterlaten!! Dat wilden we natuurlijk zelf ook wel even ontdekken!! Eerst maar eens uitvinden of wij ook sporen achter kunnen laten...Hop naar buiten!!

- ✓ Laarzen aan
- ✓ Grote rol papier mee
- ✓ Verf mee
- ✓ En ontdekken maar!!!!

En ja! Met onze laarzen lekker in de verf stampend als een dino op een papieren wandelpad kwamen we erachter dat ook wij voetafdrukken achterlaten!! Dat was leuk! Blauwe voeten, rode voeten, gele voeten en hé, mijn voeten zijn groter als jou voeten! Dat is leuk!



Ei, ei, ei, we zijn zo blij..

Het is jullie vast niet ontgaan dat er heel wat dino geboortes hebben plaatsgevonden!

We hadden echte dinoeieren! Dat was even spannend!

We hadden verschillende eieren! Een ei die we in het water moesten leggen, dat was dan even wachten en ongeveer 24 uur later hadden we een dinogeboorte!

De eieren lagen in een glazen kom die in de keuken stond.

Alle kinderen hielden het goed in de gaten, soms was er al een ei gekraakt en dat was echt Joepienieuws!

Soms was naar het ei rennen om te kijken hoe het met de babydino ging het eerste wat de kinderen deden als ze binnen kwamen bij Joepie! Als er een babydino geboren werd kreeg deze een mooie naam en vierden we een klein feestje! Gelukkig waren het geen diplodocussen of triceratops maar gewoon Annie of Harry!

Ook hadden we een paar eieren die we zelfs met een soort bijtel op moesten maken, spannend hoor! Ook daar kwamen

baby dino's uit tevoorschijn! Heel leuk om op deze manier te ontdekken!



Dino ontdek paradijs

Op een dag was er ook een prachtig dino ontdek paradijs. Op tafel lag een groot papier, met een riviertje, bomen en rotsen, er stonden een paar dino's op en er lagen hier en daar wat dotjes verf. De kinderen mochten op ontdekking met de dino's in het paradijs. De dino's speelden met de rotsen, er lag een krokodil in het water en met de verf werden dinosporen gemaakt! Dat was spelen en ontdekken op een andere manier als anders! Sommige kinderen gingen er helemaal in op en dat leidde tot veel speelplezier!

Eenmaal klaar met spelen en dinosporen maken konden onze dino's wel een badje gebruiken! Ook daarbij ging het spel nog verder.. De krokodil redde zelfs een dino uit het sopje! Uiteindelijk waren de dino's weer mooi schoon!!



Dino speurtocht

Tot slot hadden we nog een hele stoere dinospeurtocht! Er kwam een grote dino op bezoek met een brief! In de brief stond dat de dino zijn eieren was kwijtgeraakt en of wij hem wilde helpen zoeken! Dat wilden we natuurlijk wel! Met even wat fruitvitamientjes in ons buik vertrokken we op onze "stok" dinosaurussen richting de wallen. Al snel kwamen we allerlei grote dinovoetsporen tegen en wisten we dat we op de goede weg waren! Na een heel pad te hebben afgelegd en gestampt en gebruld hadden als echte dino's zagen we ineens een dino zitten op de tafel bij de molen! Onder de tafel stond ook het mandje met de dino eieren! Hoeraaaaa we hadden ze gevonden! De dino deelde zijn eieren met ons en we mochten allemaal een eitje smullen! Wat een feest zeg! We hebben nog even met de dino in de speeltuin gespeeld en toen zijn we terug gegaan naar Joepie!



Meer avonturen:

Naast de dino's hadden we nog veel meer avonturen en leuke dingen te beleven afgelopen tijd bij Joepie! Zo hebben we lekker mogen smullen van de wafels die de oma van Meike kwam bakken! We hebben voor haar een kroon gemaakt met daarop de beste wafelbakster! Nou die had ze zeker wel verdiend! Ook kwam Sigrid weer pannenkoeken bakken! Heerlijk!! En Joepie zou Joepie niet zijn zonder feestjes! We hebben de verjaardag van Meike gevierd en van Marieke! Met Marieke haar verjaardag zijn we vertrokken met de zonnetrein richting Walsoorden! Daar mochten we zoeken naar een schat! Aan de hand van brieven en opdrachten van piraat Arie hebben we deze gevonden op het strand! Daarna nog fijn gespeeld op het strand, want wat boften we met het prachtige weer! Als afsluiting hebben we nog pannenkoeken gegeten en kijken we weer terug op een geweldige dag!

Opa & Oma dag:

Deze dag mogen we zeker niet vergeten!! Ook dit was weer een dag met een gouden randje! Wat een leuke opkomst van opa's en oma's! Eerst hebben we samen met de kinderen en opa's en oma's fruit gegeten, na het fruit mochten we samen met de opa's en oma's een groot dino schilderij maken! Eenmaal klaar met verven gingen de jassen en schoenen aan en hup naar buiten! Buiten hebben we fijn gedanst, ook de opa's en oma's konden goed meedoen hoor!! Daarna hebben we spelletjes gedaan met de ballen en de parachute! Dat was een groot succes! We hebben niet alleen de kinderen zien genieten maar ook alle opa's en oma's!!

Op naar nog veel dagen plezier bij Joepie!
Na de meivakantie beginnen we met het thema:
"onderwaterkriebels"

Tot die tijd zitten we natuurlijk niet stil en hebben we genoeg andere dingen te doen 😊

