

ER WAS EENS...

Een heel bijzonder **JOEPIE SPROOKJE!**

BETOVEREND

Dit thema was in 1 woord betoverend met jullie kinderen. Samen meegaan in hun fantasie en ontdekkingswereld was nog nooit zoveel aan bod gekomen als bij dit thema. Dit thema biedt erg veel mogelijkheden en is **reuzen** breed!

Eventjes terugblikken samen met jullie op dit geweldig, leuke en leerzame thema!

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand....

Wie het mooiste is van het land weten wij natuurlijk allemaal al....

De kindjes hebben daarom hun eigen spiegeltje ook erg mooi gemaakt! Eerst hebben wij de kindjes het verhaal verteld over sneeuwwitje. Bij de activiteit stond de fijne motoriek centraal.

Met duim en wijsvinger de papiertjes oppakken lijkt heel makkelijk... maar is soms nog knap lastig. Wat hebben ze het allemaal goed gedaan! Ook hebben wij de appel gemaakt die sneeuwwitje had gekregen van de boze heks. We hebben hiervoor geen kwasten maar een echte appel gebruikt om te stempelen!

Feeën, en elfjes

Naast de hoeveelheid boekjes, verhaaltjes en toneelstukken van ons als leidsters kwam er ook een echt elfje op bezoek : **TINKERBELL!** Dat was natuurlijk reden voor een feestje.

Daarom mocht iedereen die dag verkleed komen naar

Joepie voor een Sprookjes Feest ! De kinderen hebben ook een fee mogen maken maar niet zomaar een, eentje die ze een spreuk leert:

IK ZWAAI MET M'N TOVERSTAF VAN JE HIEP-HAP-HOP
EN AL M'N ETEN IS OPPER-DE-POP!

Peterpan & Tinkerbell!



Assepoester

Wie past het glazen muiltje? Nadat wij samen naar het verhaal hebben geluisterd van Assepoester werd het tijd om samen te kijken naar onze schoenen. Wij hebben allen schoenen op een hoop gegooid. Welke is van jou? kun je zelf je schoenen aan doen? pas jij ook de schoen van je buurman? wat voor kleur zijn jou schoenen? welke zijn het groots? Iedereen was de prins of prinses van zijn eigen schoenen!



Spelletjes spelen !

Niks gaat boven een leuk spelletje! Wij spelen heel graag spelletjes. Dit keer zit het spelletje onder een speciaal hoedje. Onder de hoedjes zitten allemaal verschillende sprookjes verstopt. Heb jij misschien dat ene sprookje ? Spannend hoor. Kinderen leren om in groepsverband een spel te spelen en daar hoort bij dat je op je beurt wacht. Samen spelen en rekening houden met elkaar.



De vliegende Fakir.

De kinderen hoorde een heel raar muziek in de voorkamer van Joepie! Wat zou dat nou toch zijn? Eventjes kloppen op de deur... toen de deur open ging stond daar de Fakir. Wat maakte hij een mooi geluid met zijn fluit, maar toen opeens kwam daar de slang uit de mand! Hoe doet hij dat toch? De kinderen hebben daarna zelf een mooi vliegend tapijt gemaakt van stof!



En toen was daar Valentijnsdag !

Ook valentijn kan soms een sprookje zijn natuurlijk... maar gelukkig is deze meer dan waargebeurd! Lief zijn wij altijd voor elkaar maar deze dag net iets extra! Van keukenrolletjes maken wij hartjes en stempelen deze op een blauw papier. Zo zijn wij echt met ons hoofd in de wolken !



Ik heb samen met mama heerlijke cakejes gebakken voor valentijn!





Wat ontbreekt er?

Een sprookjes is niet compleet als de prinses geen kroon heeft, de koets geen wiel of als het kasteel geen vlag heeft! Gelukkig hebben de kinderen goed geholpen en alles weer terug op de juiste plek geplakt! Leuk om de ontwikkeling bij de peuters te zien bij deze activiteiten. Wat hebben ze dit weer goed gedaan.

Jaap en de bonenstaak

Rijkt jullie bonenstaak net als die van Jaap helemaal tot de hemel? De kinderen hebben de bonenstaak op papier gemaakt maar ook met echte bonen. Wij zijn heel erg benieuwd naar het resultaat van de echte bonenstaak. Want wie weet kunnen wij er net als Jaap wel in klimmen en komen wij de reus tegen! We zullen jullie hierover op de HOOGTE houden !



Echte draken... bestaan !

Iedere dag weer vangen wij jullie lieve draakjes op! Draken kunnen niet ontbreken bij dit thema. Ook mogen de aller kleinste mee doen met de activiteiten. Vooral motorisch ontdekken is een feest en zeker met verf. Hoe voelt verf? wat is de

structuur? wat voor spoort laat ik achter met mijn hand? Geweldig om te zien hoe ze op zo'n jonge leeftijd mee genieten met de Joepie activiteiten.

De prinses met de erwt!

Zou jij de echte prinses zijn en voelen dat er een erwt onder je bed ligt?? Gelukkig slapen de kindjes van Joepie als roosjes. Aandachtig luisteren de kinderen naar het verhaal van de prinses. Daarna is het tijd om een te kijken naar het erwtje, hoe voelt zo'n erwtje? Wat voor kleur is het? Samen hebben wij een heel hoog bed gemaakt voor de prinses.

De kroon van Elza.

Wij hebben dit thema een brief ontvangen van Elza. Elza vertelde dat haar kroon niet meer compleet was... al haar diamanten waren eraf gevallen. Aan de kindjes van Joepie de taak om ze op de juiste plek terug te plakken. De diamanten hadden allemaal een verschillende vorm. De kinderen leren hierbij vormen herkennen. Op deze leeftijden leggen ze snel verbanden. Ze vergelijken het lossen diamantje met de vormen die op de kroon staan.





Knibbel, knabbel, knuisje ... wie knabbelt daar aan mijn huisje?

Bij Joepie lag daar opeens een heel spoor van rozijntjes op de grond. Deze bracht ons naar het peperkoek huisje van de heks, maar in het huis stond ook een mand met daarin allemaal papieren snoepjes. Wij hebben het huis nog verder aangekleed met allemaal lekker zelfgemaakte versierde snoepjes.



De 3 biggetjes!

Op een dag is het dan zover... de biggetjes zijn oud genoeg om zelf een huisje te bouwen. De biggetjes hebben wel onze hulp ingeschakeld. Samen maken wij een huis van; stro, takken en van steen! Natuurlijk hebben wij ook getest of het wel stevig genoeg was. Hoe zwaar voelt stro? Wat als we met zijn allen blazen net als de grote bozen wolf? Kortom jullie kindje kan zometeen zijn eigen huis bouwen.



De Kabouterspeurtocht!

Deze lieve kabouters van Joepie hebben een speurtocht gedaan! Het was een hele speciale speurtocht want bij deze speurtocht stonden emoties centraal. De kabouters hadden allemaal verschillende emoties ; boos , geschrokken, moe, blij enz... aan de kinderen om ze allemaal te



zoeken en de opdrachten uit te voeren! Op deze leeftijd worstelen ze zelf

ook wel eens met hun emoties maar dit keer helpen hun de kabouters met hun emoties. Wat hebben wij deze dag geluk gehad met het heerlijk weer.

En ze leefde nog lang en gelukkig....

Dit thema hebben wij alles behalve stil gezeten. Iedere dag een passende activiteit gericht op de ontwikkeling van jullie kindje zonder iets te forceren. Wij hebben het weer met veel plezier en liefde gedaan. Mede mogelijk gemaakt door top leidsters; Rianne, Marieke en Suzanne dank jullie wel voor jullie geweldige inbreng en creativiteit weer met dit thema !

Nu gaan wij eerst heerlijk carnavallen samen en daarna gaan wij naar het thema : OERTIJD !

Wij sluiten weer een geweldig thema af, wij hebben genoten jullie ook? Liefs, Joepie de Poepie !



